



MARANATHAKERK

Giessenburg

PKN gemeente



NB zondag 17 april 2022 Pasen

Vandaag Paaszondag gaat onze eigen predikant Ds. Yvette Pors voor. Muzikale medewerking wordt verleend door organist Hans Dubbeldam en enkele leden van Da Capo.

Er is vanmorgen Kindernevendienst!

16 april 2022 Stille Zaterdag

In deze dienst gaat Ds. Y. Pors voor en vangt aan om 21.30 uur



Volgende week zondag 24 april

In de morgendienst gaat pastor W. Wiersma uit Sliedrecht voor en de avonddienst is een Gemeente-zangdienst met Ds. G. vd Linden uit Waalwijk en organist Scott Baks.

Informatie rondom de collecten

De opbrengst van de eerste collecte is voor het werelddiaconaat, in het bijzonder voor het werk in Libanon.

De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het Onderhoudsfonds.

-14/15/16/17 april – paascollecte Collecte Kerk in Actie 2022 – Werelddiaconaat

Tijdens de diverse paasdiensten wordt gecollecteerd voor werelddiaconaat, in het bijzonder voor het werk in Libanon. In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid, armoede en geweld ontnemen jongeren - Syrische vluchtelingen, maar ook de Libanese jeugd - elk perspectief op een betere toekomst. Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt ieder jaar duizend kwetsbare tieners uit deze wijk op. Het centrum voelt voor hen als een tweede thuis: ze krijgen huiswerkbegeleiding, een vaktraining, psychosociale hulp of kunnen er terecht voor een partijtje tafelvoetbal of airhockey. "Veel jongeren hier zijn een doel in hun leven verloren door alle misère," vertelt Maher el Hajj, directeur van het centrum. "Wij bieden hen een veilige plek, ruimte om anderen te ontmoeten, tijd om met de Bijbel bezig te zijn, maar ook een opleiding waarmee ze praktisch aan de slag kunnen." Kerk in Actie steunt het werk voor kwetsbare jongeren in Libanon. Geef in de collecte en steun het werk van jongerencentrum Manara in Beiroet. Helpt u mee?

Bij de diensten

In de avonddiensten van donderdag, vrijdag en zaterdag volgden we de weg van Jezus naar zijn dood. Pas zaterdagavond, na de stilte, brak het licht van de opstanding door. Aan het einde van die dienst durfden we te juichen. Een nieuw licht, een nieuw begin.

In dat kader zullen we vanaf paasmorgen de paaskaars ook ontsteken binnen de eredienst. Met bijpassende woorden, uitgesproken door de voorganger en met de dienstdoende diaken die de kaars zal doen branden. Het gebeurde al eerder en we hebben dan ook het volle vertrouwen dat dit een mooi vast onderdeel van de liturgie kan worden.

Op paasmorgen worden we begeleid door het orgel en het orkest van Da Capo. Het mag weer en daar verheugen we ons dan ook op. Misschien zullen we gasten hebben in de kerk. Hoe dan ook; deze eerste zondag dat er mensen een dak hebben gevonden in ons gebouw zullen we hen welkom heten met warmte en een paar woorden. Omdat wij die woorden niet

kennen, geef ik hier vast aan dat we naar het Onze Vader zullen luisteren en kijken zoals de Zandtovenaar dat heeft verbeeld. U vindt de link naar het filmpje in de bijgevoegde liturgie. Rest mij u goede paasdagen te wensen en weet dat Hij leeft!
Vriendelijke groet, Yvette Pors

Liturgische schikking Paasmorgen

Tekst voor deze morgen: Johannes 20: 1-18

Kernwoorden: opstanding - toekomst – nieuw leven

Waar de toekomst gesloten leek door de dood van Jezus, wordt deze op de Paasmorgen weer helemaal opgelegd. De Heer is opgestaan! De stappen die we de afgelopen zes weken hebben gezet hebben ons bij de vreugde en verwondering van de volgelingen van Jezus gebracht. Het einde werk een nieuw beving, van waaruit we ons richten op de toekomst.

Meditatieve tekst

De aarde zit boordevol hemel
En elke struik hoe gewoon ook
Staat in lichterlaaie van God
Maar enkel hij die het ziet
Doet zijn schoenen uit.
De rest zit eromheen
En plukt bramen

Paaskaars

Om de kracht van het Licht van Christus te benadrukken en de diaconie wat meer in het voetlicht te plaatsen, willen we vanaf paasmorgen de paaskaars aansteken in de dienst, na de mededelingen. Het is een goed liturgisch gebruik om dit in het bijzijn van de gemeente te doen en daar sluiten we graag bij aan.

Geloofskracht

Ik houd van bloemen. Ik ben dan ook heel blij dat we de afgelopen weken bij iedere zondag een passende bloemschikking hadden. Ik ben blij met de eerste sneeuwklonkjes en de laatste winterroos. De discipelen niet. Althans, dat vermoed ik. Logisch ook in een maatschappij waar in voedselopbrengst werd gedacht. Er was geen tijd om een vaasje te schikken, laat staan dat je daar geld aan besteedde. Een gerbera vult je buik niet. Toch is er die ene bekende tekst waar uitgerekend Jezus laat merken dat Hij wel degelijk oog heeft voor de schoonheid van bloemen. Als God de bloemen, die zo kort leven, al zo mooi maakt; hoe mooi zal Hij ons dan wel niet maken? Zelfs Salomo kon in al zijn rijkdom niet tippen aan de schoonheid van wat er groeit en bloeit (Mt. 5). En ik stel me zo voor dat Jezus zich voorover boog naar de berm om een rode papaver te plukken terwijl Hij die les aan zijn discipelen leerde. Het is de ultieme paasles. De bloem zal verdorren, maar het zaad zal weer opkomen en nieuwe bloemen geven. Hadden ze het maar begrepen, die leerlingen. Hadden ze maar van bloemen gehouden. Maar ze zagen het niet. Het was nog geen Pasen geweest.
Vriendelijke groet, Yvette Pors

Gemeentezangavond

De avonddienst van zondag 24 april is een Gemeentezangdienst.

Het thema is **“Op weg naar de overwinning”**

vanuit het Paasevangelie.

Voorganger is ds. van der Linden uit Waalwijk en organist in deze bijzondere dienst is Scott Baks.

Veel van de liederen zijn aangereikt door de leden van onze Jeugdkerk en een deel door andere gemeenteleden. Het zijn allemaal bekende liederen, ingegeven door het thema.

We hopen op een blijde dienst met de nadruk op gemeentezang voor Gods redding vanuit het Paasevangelie.

Iedereen van harte uitgenodigd!

Ouderenmiddag

Wij nodigen u van harte uit voor de ouderenmiddag in De Stigt op dinsdag 26 april 2022. Nu wij elkaar weer mogen ontmoeten, willen wij er vooral een gezellige middag van maken. Vanaf 14.45 is er inloop en staat de koffie/thee voor u klaar.

Hierna willen wij met elkaar gezelschapsspellen doen die in het teken staan van het Koningshuis.

Aansluitend hopen wij een heerlijke broodmaaltijd met elkaar te nuttigen.

Graag aanmelden bij: Ageeth Slob, tel. 652377 of per mail: ageeth61@gmail.com voor 22 april a.s.

Tevens kunt u dan aangeven of u opgehaald wilt worden.

Met vriendelijke groeten,

De activiteitencommissie (Hilda, Geri, Riet en Ageeth)

Sponsorwandeling Open Doors Giessenburg 'Women walk for Women'

Op zaterdagmorgen 21 mei 2022 wordt in Giessenburg weer een 'Women walk for Women' sponsorwandeling georganiseerd voor het werk van Open Doors.

De opbrengst is dit jaar bestemd voor christenen in Nigeria.

Ontvangst vanaf 8.45u. in De Rank (Dorpsstr. 57) met koffie en thee.

Om 9.15 uur hebben we een gezamenlijke opening en aansluitend start de wandeling.

Daarna gaan we wandelen door een prachtig stukje van de Alblasserwaard. Langs de route zijn enkele stops om iets te nuttigen en met elkaar in gesprek te gaan over christenen in Nigeria. Tijdens de wandeling is een spreekster van Open Doors aanwezig.

De route is ca. 10 kilometer! Bij terugkomst staat er rond 12.30 uur een high-tea voor jou klaar. Na aanmelding ontvang je informatie over de diverse mogelijkheden tot sponsoring.

Daarnaast vragen we van iedere deelnemer €15,- inschrijfgeld. Mede dankzij verschillende sponsors zal een groot gedeelte van dit bedrag direct bestemd zijn voor de vervolgd christenen in Nigeria. Ook meelopen voor dit goede doel? Meld je dan aan door te mailen naar wtw.giessenburg@gmail.com of bel naar 06-27536469.

Werkgroep Giessenburg/Hardinxveld-Giessendam.

Data ter herinnering

17 april	Paaszondag
17 april	Kindernevendienst
24 april	Gemeentezangavond
26 april	Ouderenmiddag
1 mei	Tentdienst Sing In 14.30 uur
21 mei	'Women walk for Women'
11 juni	EO-Jongerendag